

Jan zocht een meisje

Jan zocht een meisje naar zijn zin
Maar slaagde er nog steeds niet in
Toen las men weldra in de krant:
Gezocht een meisje uit goede stand,
Ze hoeft niet knap te zijn of slank,
Maar ook niet mager als een plank,
Als zij maar lekker koken kan,
Dan word ik heel graag haar man.

*En ik zoek een meisje. Wie durft het met mij aan
Om met een flinke man als ik naar het stadhuis te gaan.
Een kippig haantje breng ik in mijn uitzet mee.
Nu nog een flinke vrouw, dan is de zaak oké!*

Er kwamen brieven per dozijn
Van lieve meisjes groot en klein.
Ze stuurden er ook foto's bij,
Dat maakte Jan geheel niet blij.
Hij wist niet wie hij kiezen zou,
Wie moest er worden zijne vrouw
Hij sliep geen nacht, hij at niet meer,
Men las in de kranten weer.

En ik zoek een meisje...

Zij meldden zich persoonlijk aan,
Misschien zou het nu beter gaan.
Geverfd, gebleekt, zo kwamen zij,
Ook blond en zwart was er veel bij.
Toen Jan in al die ogen keek
Werd hij van heel die rommel bleek.
Ik zoek een vrouw, zo schreeuwde hij,
Maar heus toch geen schilderij!

En ik zoek een meisje...