

Van Huibens Peerdje

Wie wil er hooren een schoon lied, (bis)
Wat te Wortel op den Horendonck is geschied,

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.

Van Jan Huyben wil mij verstaan, (bis)
En Huybens is n'er den Donck gereden.

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.

En de wolf is eenen schroek, (bis)
Heeft Huybens gebeten op Horendonk.

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.

Hij heeft Huybens gebeten in zijn kruis (bis)
En Huibens is er gaan sukkelen naar huis.

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.

En hij klopte eens op den deur (bis)
Peer Loot kwam er ook zelve voor.

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.

En hij is rondom Loot gegaan (bis)
Hij zegt Huybens gij hebt er geen nood aan.

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.

En hij schoot een wolf dood (bis)
Toe waren al die boeren blij.

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.

Die dit liedeken heeft gedicht (bis)
Het zijn de liekens; zij zijn zoo licht.

Heila, heila, heila, heila, van toerilala.