

Carnavallied

Wie vreugd en kunst vereenigt
Betracht een edel doel
Hem klopt het jeugdig harte
Bij edel kunstgevoel.
Wie leeft bij vrijheidsliefde
En lacht bij stille reugd
Hm gaat het vroolijk liedje (bis)
Gezongen door de jeugd.

*Heft op het glas is schuimend
Wie 't langste leven zal
Zal ook het langste zingen (bis)
Heil op 't is carnaval*

Geen suffers in ons midden
Geen kniezers in de kliek
Slechts mannen, vrije mannen
Verheugd en geen kritiek.
Waar lach is daar is leven
Waar drank is, leeft genot
En vreugd is toch het zoetste (bis)
In ons bekrompen lot.

Refrein

Zoolang de schoonste jongen
Het lieve meisje mint
En hij den weg des harten
Door stille liefde vindt,
Zoolang de glazen klinken
Gevuld met lekker bier
Zoolang mijn beste vrienden (bis)
Bestaat het echt plezier.

Refrein

Zoolang het Eglantierken
Op vrije zonen roemt
Blijft kunst en vreugd vereenigd
Steeds bloeiend als 't gebloemt,
Wel oud doch steeds vol krachten
Wel oud doch maagdelijk schoon
Prijkt haar aloude grootheid (bis)
Als eenen rozenboom.